



Koper in Beeld

Namen: Joost Bartelsman, 53 jaar, zelfstandig ondernemer, Ans Bartelsman-Handgraaf, 54 jaar, gezinsmanager

Woonplaats: momenteel Velsen-Zuid, straks Waarland

Jullie hebben recent een huis gekocht bij Klaver Makelaardij, Tevreden? Super tevreden! Vooral Rino Kliffen heeft gigantisch veel werk verzet. Hij was ook de verkoopmakelaar en hij heeft beide partijen uitermate professioneel begeleid. Complimenten. Ook voor Anne Reijne – die heeft ook veel voor ons gedaan.

Hoe gaan jullie wonen? Landelijk. Kleiner én groter. We hebben een fantastisch plekje gevonden in het buitengebied van Waarland. Op woongebied gaan we van 1000 naar 500m², maar we hebben nu wel 15.000 m² weidegebied voor onze paarden.

Wat wordt de fijnste plek in huis? De woonkeuken met de ronde tafel. In huis is het allemaal wat kleiner, dat moet nog wennen, maar het wordt ook knusser en intiemer. Straks lekker met de kinderen en kleinkinderen aan de ronde tafel. We kijken er allebei naar uit.

Hoe kun je de inrichting van jullie huis noemen? Knus en gezellig.

Wat is (of wordt) het mooiste meubelstuk? Ans noemt direct haar piano ("zelf bij elkaar gespaard"); Joost gaat voor de ronde tafel in de keuken.

Gouden klus- of inrichtingstip? Bereid je goed voor, maak een duidelijk stappenplan en stel niet uit. Wij zijn straks met drie weken klaar en dan begint het genieten en de rust. Ook het laten inpakken door het verhuisbedrijf brengt rust (en is voordeliger dan je denkt).

Favoriete woondecoratie winkel? Wij zijn geen winkeltypes. Iets is mooi of niet mooi: er is geen tussenweg.

Voordelen van wonen op het platteland? De rust! Joost werkt heel veel (lees:altijd) en komt straks in Waarland los van zijn bedrijf als hij klusjes moet doen op de boerderij. Eindelijk tijd voor zijn hobby: het aangespannen rijden met een enkelspan door het uitrij gebied. Daarnaast kijken ze allebei uit naar de zorg voor het kleinvee: mini ezels, mini shetlanders, kippen en konijnen.

Nadelen? Wij staan midden in het leven en benaderen alles positief; dan zijn er niet zoveel nadelen.

Wat is het grootste vooroordeel van wonen op het platteland? Mensen denken dat je dan niemand meer ziet.

Kunnen jullie daar wel tegen? We vinden het juist heerlijk! En de mensen die langs komen blijven over het algemeen wat langer. Overigens moet je contacten altijd zelf proberen te leggen.

Hebben jullie nog woonwensen? Ans wil straks een kleine kas om zelf groente te kweken. Joost heeft geen wensen.